

# Paulus Mattsson



Paulus Mattsson f. 1848 "av fattiga föräldrar i Rostahult". Enögd, sen han som 2 åring fått smittkoppor vilket gjorde att hans öga värkte ur ögonhålan o blev hängande över kinden, så hans mor tog en sax o klippte av synnerven. Var känd som "han som va så ukrestlit stark".

## Den 31 maj 1889

anlände Paulus till New York på båten Gallia, via Liverpool och Queenstown, Irland. (källa Passagerarlistor New York, via Ancestry) Åkte hem igen 1895?

Den 17 maj 1901 var han tillbaka i Boston på fartyget Ultonia, via Liverpool, avfärd från Kristiania och med destination Shohomish Washington. Denna gång ska han bara ha stannat i USA ca 2 år. Sålde Övre Tiola och Lomåsen för 16 000 kr till Bruksegaren H E Montgomery på Rottneros Bruk den 3 oktober 1906, med rätt att bo kvar i 2 år. Den 6.e juli 1908 köptes Bartelstorp , Timbonäs, Gräsmark, för 4 000 kr.

Dottern Klara emigrerade också till USA 1911. Ola var den enda av syskonen som emigrerade som kom hem igen. Sonen Per blev ihjälstängad av sin tjur på gården han ägde i Sauk, Washington State

Sonen Johannes<sup>(1)</sup> var inte gift med kvinnan i Trysil, han gifte sig Karin Matsdotter från Östmark, 1840.01.23 - 1867.07.27. 3 barn med henne. "Sambo" med pigan Maria Matsdotter (första fruns syster) f.1848.08.17, d. 1918.08.19. Bosatta i Skästra Hälsingland. 13 barn, alla oäkta och nöddöpta (!) Enligt Bengt Turesson, barnbarns barn till Johannes, så tillhörde han den religiösa sekten "Hedbergianerna", eller "Hedbergarna". Troligen var då Johannes o Maria gifta inom sekten vilket inte godtogs av prästerna. Frun registrerades därför som "hushållerska" och hade tex inte arvsrätt efter sin make.

Olof Paulsson vistades i Amerika, Washington State mellan år 1901 och 1912. (Kom hem i juni 1912) 1919 hyrde han Häppostorp i Timbonäs, (inte Långnäs) av Ragnar Svärd, och 1926 köpte han torpet, men klarade inte inteckningarna eftersom hans hälsa hade blivit förstörd av dubbelsidig lunginflammation under tiden i USA. 1927 köpte Paulus torpet och Ola hyrde det av honom fram till 1939 då familjen flyttade till Södra By utanför Åmotfors.

## Foto och uppgiftslämnare: Anita Österman

<sup>(1)</sup> Johannes var bror till Paulus Mattsson.

Texten antyder att han skulle vara en son till Paulus men det är fel.

## Anders Matsson

